

Årsberetning 2014

I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften . Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet bedre ud og at stemningen bliver højere. Vores instruktør og 7 spillemænd har rigtig stor betydning for dansernes danseglæde og omvendt. Man mærker tydeligt denne selvforstærkende ”spiral” af fornøjelse og glade mennesker.

Det giver en anledning til at byde vores nye medlemmer velkommen i foreningen. Flere af Jer startede på Ullas begynderhold tirsdag aften i Idrætscenteret, hvor Axel og Vibeke spillede til. Det var et rigtig godt tilbud, men desværre var der ikke nok til at få den gode fornemmelse af dansen. Efter et par gange besluttede vi at spørge de nye dansere, om de ville danse med om onsdagen på alm. voksenhold i stedet. Det sagde de heldigvis ja til, og med Jans forståelse for, at inddrage nye i dansen, gik det over al forventning. Selv vores to syriske dansere, som taler og forstår meget lidt dansk, har formået at lære vores danske folkedanse blot ved at se på Jans instruktion og lytte til musikken – og selvfølgelig tage ved lære af dansepartnerne.

Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

I Nygadehuset har Søren og Anine trofast spillet og danset med en flok børn den første søndag i hver måned, og de børn der bliver ”draget” af Sørenns violin, når han går rundt i huset og spiller, de får en rigtig sjov time med sang og dans.

Efter mange års tradition med at starte sommersæsonen med ”Ribe spillemandsdragt” i Uge, byttede vi rundt og inviterede dem til Nr. Hostrup. Det gav endnu flere gæster, - så mange, at kaffedamerne måtte haste ud og købe ind til 5 lagkager mere. I år danser vi igen med Ribe-spillemændene i Nr. Hostrup.

Vores travetur i forbindelse med en danseaften gik gennem Jørgensgård skov langs fjorden. Desværre regnede det så meget, at de fleste opgav på forhånd og os der

trodsede regnen kunne glæde os over, at den lige så stille forsvandt, da vi gik, og fik solen at se inden vi nåede hjem . Det er heldigvis sjældent, vi bliver forhindret af regn. . Og alligevel måtte vi opleve det en gang mere, da vi skulle danse Byrummet. Banen var så våd og glat, at det var for rickabelt og efter en hurtig beslutning rykkede vi ind i parkeringshuset på den anden side af gaden. Det var lidt mørkt, men vi fik både danset og drukket kaffe.

Grill og bålaftenen blev holdt i Stollig . Det gav anledning til at danse på dansebanen. Desværre har den taget skade af vind og vejr og trænger til reovering – Det er en skam, men vi tror stadig på, at den bliver god igen.

Sommerdansen i Genner i august måned har de senere år været meget lidt besøgt. Til gengæld var dansen i Byrummet i august, en stor succes. Vi synes det er vigtigt at vise vores dans i byen lige inden sæsonstart, så i år danser vi kun i byrummet i august.

Den nye sæson startede med en revolution. Vi har købt bænke og borde i voksen størrelse. Efter at have siddet på små skamler i pustepauserne i 43 vintre, er vi nu rykket op på almindelig siddehøjde. Ved kaffepausen henter vi tilsvarende borde ind. Hans Ove har gjort det praktisk for os ved at lave en vogn, hvorpå det hele kan køres frem og tilbage på én gang.

I efteråret gjorde vi alvor af Evas opfordring til at bruge nogle af vores penge fra dragtkassen. Vi tog på udflugt.!! En fantastisk spændende og velorganiseret udflugt. Hans Ove kørte os i stor bus til Rebild bakker, hvor vi gik tur, besøgte museet og dansede til Rebild Spillemandene sammen med lokale dansere. På vejen hjem gjorde vi holdt ved Hvidsten Kro, hvor vi spiste deres berømte æggekage med griseører-strimler. Vi sluttede af med, at kroværten fortalte om sin families dramatiske historie under 2. verdenskrig.

Vores øvrige efterårsarrangementer blev holdt efter traditionen. En del af os besøgte Ribe Spillemandsdrag. Det er et genvisit for deres besøg i foråret, så det er vigtigt, at der bliver sluttet op om denne gode aften. Vi holdt Efterårsfest i Brundlundskolens festsal, -- festlig og velbesøgt og en kulinarisk oplevelse. Kaffeaften inden efterårsferien og vinterferien. Sangaftenen gjorde vi lidt ekstra ud af ved at invitere Søren Ryge til Højskolen Østersøen. Det gav anledning til at "slå på trommer" i aviserne og invitere gæster udefra. Og så gav det anledning til at invitere Ruth Jensen til at accompagnere sangene på klaver. Ruth har været vores pianist gennem ca 10 år, men er nu flyttet til Nyborg. Juleafslutningen holdt vi i gymnastiksalen. Vi ville prøve, om vores nye borde og bænke var egnede til en julefrokost. ??

I det nye år fik vi en ganske særlig aften med Lone Schmidt som instruktør til Lancier. Hun er god til det .

Vi har igen i år haft to fælles danseaftener med Nr. Hostrup Folkedansere. De har fået ny instruktør, så det var ikke oplagt på samme måde, som da begge foreninger havde Jan som instruktør. Men det er stadig til glæde for de som deltager.

Vi sluttede vintersæsonen af med en fest i skolens festsal. Spillemandene, instruktørerne og kagerne var i top og Knud bar fanen ind ved en højtidelig stemning, men trods mange tilmeldte, var der en del afbud pga sygdom. Det gav desværre nogle " huller" ved bordene og på dansegulvet.

Vi har sidste sommer bidraget med en opvisning i forskellige anledninger, bl. a. til værftdag på Kalvø. I år deltager vi i Foreningernes dag – Guldaldertrorv - omkring Brundlund Slot.

På Ullas opfordring har vi fået lavet en CD, hvor vores egne spillemænd lægger musik til 6 danse. Det er danse, som kan bruges til festlige lejligheder eller med en flok, der ikke har danset før – som ved et skolebesøg el. lign. CD'en er indspillet på

Brundlundskolen med hjælp af en professionel lydmand. Det bliver spændende at få den hjem.

Sommeren 2013 blev der afholdt landstævne i Hundested. Vi deltog ca 14 fra foreningen. Det var spændende at være til landstævne, efter at vi selv har afholdt et i Aabenraa. Man bliver helt automatisk opmærksom på detaljer, som vi selv gjorde anderledes. Kommende sommer skal vi til Landstævne i Frederikshavn.

Man kan stadig både glæde sig og undre sig over, at vi får så mange invitationer fra andre foreninger og fra landsorganisationer. Det drejer sig både om legestuer, kurser i spil og dans og stævner i weekender eller hele uger. Statistikken viser, at vi på landsplan bliver færre folkedansere, men med den entusiasme der bliver vist, kan vi ikke være i tvivl om, at medlemstallet går op igen – igen. Danseformer, der kommer til os udefra, squaredance, linedance, zumba osv, som blomstrer op over en sommer og som truer med at udkonkurrere os,-- de forsvinder lige så stille igen. Musikken har ikke rod i Danmark som vores egen danske folkemusik, og dansene sidder ikke i rygraden og passer ikke ind i vores kultur, som vores egne danse.

Vi vil sige tusind tak til Jan, fordi du stadig vil bruge tid på at lede vores dans (med et smittende humør) , til trods for at både din familie og landsforeningen har krav på en stor del af dig. Og vi siger tusind tak til vores store 7-8 mands spilleorkester, som med John i spidsen sammen med Søren, Asmus, Vibeke, Pete, Erik og Axel, trofast spiller os glade hver onsdag aften. Og tak til alle danserne, som kommer og kan lide at danse til musikken og med hinanden. Vi har i foreningen flere uddannede og erfarne instruktører, som vi indimellem trækker på ved legestuer, opvisninger og festlige anledninger. Tak fordi I træder til og får tingene til at hænge sammen. I det hele taget har vi i vores forening stor hjælpsomhed, når vi ved forskellige arrangementer har brug for mange hænder. Tak for det !!

Tak til bestyrelsen for Jeres gode samarbejdsvilje. Vi har konstruktive debatter på møderne, når vi skal udveksle vores forskellige meninger, som kan være meget forskellige. Det ser jeg som en fordel, da det får belyst tingene fra forskellige synsvinkler. Vi kan heldigvis altid slutte af med et godt grin over kaffen bagefter.